



Protestantse
Gemeente
Maasland

Inspiratie & Bezinning

Programma 2022-2023

Inspiratie * Delen * Verbinden * Bezinning
Woorden die spreken

Protestantse Gemeente Maasland



*Voor ieder van ons
een plaats aan de tafel*

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor iedere vrouw, voor iedere man.
Niet minder of meer, de een of de ander:
het delen van macht is deel van ons plan.

Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.

Vol vreugde ziet God naar mensen die
recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die
recht doen: zij scheppen recht en geluk!

Van: Shirley Erena Murray
Vertaling: René van Loenen
Uit: Medemens 3, Kerk in actie



Inhoud

Voorwoord		2
Bijbelkring over het boek Jozua	13 sept, 25 okt, 8 nov, 6 dec	3
Open podium	23 sept	4
Letters op zoek naar geest en geestigheid	6 okt	5
Uitje naar Elburg	15 okt	6
Deel de maaltijd - Oogstmaaltijd	2 nov	7
Liturgisch bloemschikken		7
Kerst in kunsthistorisch perspectief	1 dec	8
Kerstwandeling	23 dec	8
Godsbeeld	11 en 25 jan	9
Stress en veerkracht	15 feb	10
Meditatief schilderen	18 mrt	11
40-Dagentijd - Sobere maaltijd en wandelingen	4 april	12
Groene kerk - Geloof en duurzaamheid	19 april	13



Aan tafel!

Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding

Dit is het jaarthema van de PKN dat in het seizoen 2022 - 2023 centraal zal staan.

In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Samen eten schept verbondenheid. Terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en andere ogen zien.

De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wanneer we als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij, door brood en wijn te ontvangen, Jezus' leven en dood. Het maakt je tot een ander mens.

Bij Christus aan tafel is overvloed. De genade die we daar ontvangen is genoeg om van te leven en om uit te delen. Vanaf die tafel, waaraan voor iedereen plaats is, bewegen we de wereld in, om genade handen en voeten te geven.

Voor u ligt het nieuwe programmaboekje.

De taakgroep Inspiratie en Bezinning biedt u weer een mooi en afwisselend programma, met lezingen, gespreksavonden, maaltijden en andere activiteiten. We hopen velen van u te ontmoeten in de Oude Kerk of in de Oude Pastorie, om samen inspiratie op te doen, verdieping te vinden en het geloof te beleven.

Heeft u ideeën of tips voor het volgende seizoen, ze zijn van harte welkom.

U kunt ze doorgeven aan: Marja Dijkshoorn, 06 4246 0044; Marin van Hartingsveldt, 06 1097 4903; Wim de Ruyter, 010 5922313; Liesbeth van Santen, 06 5145 2241; Gerard van Vliet, 06 2706 3349.

We wensen u veel inspiratie!



4 Dinsdagen van 13 september tm 6 december 2022

Afgelopen jaar zijn we gestart met een bijbelkring. Gedurende het jaar zijn er 7 avonden geweest waarop ds. Wim de Ruyter met ons heeft stilgestaan bij diverse aspecten van één bijbelboek. Soms was het live en soms online. Altijd was er wel een aantal mensen dat benieuwd was en waarmee we een fijne avond hadden. Daarom hebben we besloten met elkaar een nieuw bijbelboek te gaan bespreken.

Het afgelopen jaar hebben we het bijbelboek Jona gelezen. Dit jaar gaat ds. Wim de Ruyter in 4 avonden het boek Jozua met ons bespreken.

Jozua gaat over de vroege geschiedenis van Israël. Het volk neemt het beloofde land in bezit. Het krijgt het land als erfdeel.

Maar daar zitten wel schaduwkanten aan. De volken die er al wonen worden verdreven, onderworpen of uitgeroeid.

In de latere geschiedenis heeft juist het boek Jozua daarom veel weerzin opgeroepen. De hier beschreven wreedheden kunnen toch nooit naar de wil van God zijn? Het is daarom een uitdaging om met onze eigentijdse vragen dit boek te lezen. Wat geeft dit boek ons voor het heden te denken?

Je kunt alle avonden aansluiten, maar een enkele avond bijwonen is ook mogelijk.

Ook zou hij over de Jordaan trekken, op de derde dag! (1:11). Het doorgaan door de Jordaan is een beeld van het doorgaan door de dood.

Data : dinsdag 13 september 2022
25 oktober
8 november
6 december
Tijd : 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur)
Locatie : Oude Pastorie
Opgeven : Niet nodig



Vrijdag 23 september 2022

Ontmoeting, Inspiratie en bezinning ...

We herinneren ons vast nog wel het “Open Podium” van januari 2020: muziek, zang en declamatie werden door de deelnemers enthousiast in onze Oude Kerk ten gehore gebracht.

En in het koor van de Kerk konden we genieten van beeldende kunst. Wat was er veel te zien, alles gemaakt door gemeenteleden. Ongeveer 150 enthousiaste bezoekers mochten we begroeten en zij hebben genoten van alles wat te horen en te zien was. Na afloop, bij een drankje, werd nog lang nagepraat over de mooie avond.

Redenen genoeg voor weer een **“OPEN PODIUM”**.

Ben je jong of oud, alleen of met een groepje, beginner of ervaren en wil je je talenten op het podium laten horen of laten zien... kortom... ben je enthousiast geworden... *meld je dan snel aan!*

We verheugen ons weer op een mooie avond die nog mooier wordt wanneer er veel publiek komt luisteren en kijken.

Van harte welkom in de Oude Kerk voor een leuke avond uit.

*De toegang is vrij,
een gift is natuurlijk altijd welkom...*

Meer informatie vind je op de website: <https://pg-maasland.nl/openpodium>

Datum : vrijdag 23 september 2022
Tijd : 19:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur
Locatie : Oude Kerk
Opgeven : tot 17 september (voor het meedoen) bij:
Ellen Dijkstra: gertenellen.dijkstra@planet.nl 06 1387 2902
Liesbeth van Santen: etvansanten@gmail.com 06 5145 2241



ds. Martin Koster
Letters op zoek naar geest en geestigheid

Donderdag 6 oktober 2022

Letters op zoek naar geest en geestigheid.

“een kennismaking met het Hebreeuwse alfabet en met enkele inspirerende Hebreeuwse woorden”

Ds. Martin Koster begint deze avond met het opfrissen van een aantal Hebreeuwse woorden die bijna iedereen kent. Daarna bekijken we een kleine film over een bar mitzvah in Jeruzalem. We zien daar hoe de letters van de Heilige Schrift door de adem en de geest van de jonge mens tot klinken worden gebracht.

Vervolgens staan we stil bij een bijzonderheid van het geschreven Hebreeuws: alleen de medeklinkers komen voor in het alfabet. Klinkers hebben geen geschreven letter. De geschreven woorden bestaan dus in principe uit medeklinkers.

Van onze Heilige Schrift is het Eerste (Oude) Testament opgebouwd uit de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. De mens brengt deze letters tot leven met zijn of haar geest en adem. We kijken tot slot naar enkele in het oog springende woorden en naar de opbouw van de Aäronitische zegen uit Numeri 6 en komen uiteindelijk uit bij één van de grote opdrachten van de Bijbel: *leef en heb lief met heel je hart*.

Ds. Koster woont in Den Haag en is predikant in de Boswegkapel, Wijkgemeente Den Haag Zuidwest. In zijn jonge jaren woonde en werkte ds. Koster een jaar in een kibboets. Daar is zijn belangstelling voor de Joodse traditie geboren. Het belooft een boeiende en inspirerende avond te worden. Een avond die u vast niet wilt missen. Van harte welkom!

Datum : donderdag 6 oktober 2022
Tijd : 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur)
Locatie : Oude Kerk
Opgeven : niet nodig



Dagtocht naar Elburg met Bijbelse zandsculpturen

Zaterdag 15 oktober 2022

Dagtocht naar Elburg: Bijbelse zandsculpturen en naar keuze het Nationaal Orgelmuseum of Museum Sjoel.

We gaan het weer proberen....

Op zaterdag 15 oktober 2022 willen we weer een reisje maken naar een kerk- en bijbel gerelateerde plek. In Elburg zijn heel bijzondere dingen te zien en te beleven. We verzamelen bij De Singelhof en vertrekken om 8.45u met een touringcar van Nooteboom Tours. Op weg naar Elburg wordt er in de bus koffie/thee geserveerd en ook het een en ander uitgelegd wat we gaan bezoeken.

In Elburg aangekomen staan er in de ochtend verschillende mogelijkheden op het programma, die u op eigen gelegenheid kunt doen. Enerzijds het (Joods) Museum Sjoel en anderzijds het Nationaal Orgelmuseum. Mocht u een stadswandeling willen maken dan kan dat ook.

Om 12 uur staat er een heerlijke lunch voor ons klaar bij restaurant De Haas in de Jufferenstraat. Dit ligt allemaal dicht bij elkaar.

Na de lunch gaan we met z'n allen richting de Zandsculpturen. Daar kun je rondwandelen tussen de verhalen: een geweldige verzameling van Bijbelse indrukken. Daar kunt u op eigen initiatief ook nog wat drinken en dan rijden we om ca. 16:30 uur weer terug naar Maasland.

Datum : zaterdag 15 oktober 2022
Tijd : 08:45 uur tot ca. 18:00 uur
Locatie : verzamelen bij De Singelhof
Bijdrage : ca. € 50,- pp. (plus evt. € 7,- of museumjaarkaart voor Museum Sjoel of het Orgelmuseum)
Opgeven : tot 1 oktober bij Marja Dijkshoorn
(dijkshoorn@uitmaasland.nl of 010 5910607)



Deel de maaltijd - Oogstmaaltijd

Woensdag 2 november 2022

Op de Dankdag voor “gewas en arbeid” houden we onze, inmiddels traditionele, Oogstmaaltijd, voorafgaande aan de Dankdienst. Met elkaar van een maaltijd genieten is een fijne ervaring en een goede manier om elkaar te ontmoeten en een gesprek aan te gaan met tafelgenoten.

Dit jaar met een specifieke link naar het jaarthema ‘Aan tafel!’

Aan deze maaltijd kan iedereen meedoen. Wel zijn er mensen nodig om (thuis) een deel van dit buffet klaar te maken en mee te brengen. Van tevoren horen we graag wie er mee eet en wie er ook wil koken. De kokers krijgen thuis een aantal ingrediënten aangeleverd en zo maken we met elkaar een heerlijke gevarieerde maaltijd van al wat het seizoen geeft, met een hoofd- en nagerecht; de maaltijd wordt afgesloten met koffie en/of thee.

- Datum : woensdag 2 november 2022
Tijd : 18:00 uur (voor de dankdienst)
Locatie : in de zijbeuk van de Oude Kerk
Opgeven : kokers en eters graag voor 31 oktober opgeven bij Marja Dijkshoorn
(dijkshoorn@uitmaasland.nl of 010 5910607)
Bijdrage : € 5,- voor de onkosten (resterend bedrag voor een goed doel)

Liturgisch bloemschikken

Adventstijd 2022 en 40-dagentijd 2023

In de adventstijd en 40-dagen tijd kunnen we genieten van prachtige liturgische bloemstukken die met veel liefde en toewijding worden gemaakt.

In elke dienst is er een korte toelichting over achtergronden van de schikking, die past bij het Bijbelgedeelte van die zondag. Voor het maken van de stukken wordt gebruik gemaakt van de online brochure van kerk in actie. Hier wordt bij de materiaalkeuze ook rekening gehouden met het milieu.

Als je mee wilt doen met het maken van deze bloemstukken, ben je van harte welkom! Voor meer informatie kun je terecht bij Carin Sonneveld (carinvliet@gmail.com of 06 4298 0099).



Ds. Rianne Noordzij
Kerst in kunsthistorisch perspectief

Donderdag 1 december 2022

In de adventstijd zal ds. Rianne Noordzij een presentatie houden met als thema “Kerst in kunsthistorisch perspectief”. Tijdens deze presentatie vertelt ze aan de hand van afbeeldingen uit de kunstgeschiedenis het kerstverhaal opnieuw: Er is een kind geboren!

Wij weten allemaal van de volkstelling, de stal, de ster van Bethlehem, de herders in het veld en de wijzen uit het oosten. Rondom de geschiedenis van Jezus’ geboorte zijn veel fabels en legenden ontstaan.

Maar in de loop der eeuwen zijn er ook veel details vergeten. Wat gebeurde er bij de waterput? Welke huwelijksgebruiken waren er in die tijd? Het kind, zijn moeder, zijn pleegvader, de kraamvisite en de machtige vijand komen voorbij.

Dit is een verrassende en ontroerende avond over het meest gevierde christelijke feest.

Datum : donderdag 1 december 2022
Tijd : 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur)
Locatie : Oude Kerk
Opgeven : niet nodig

Kerstwandeling

Vrijdag 23 december 2022

Na een paar jaar afwezigheid hopen we dat de kerstwandeling voor alle Maaslanders dit jaar weer kan doorgaan! Aan de organisatie zal het niet liggen.

Een oecumenische kerst-wandeltocht met verschillende levende bijbels taferelen uit het kerstverhaal. Sfeervol, verbindend, grappig en ontroerend.

In de Op Weg en op de website wordt t.z.t. bekend gemaakt waar en hoe laat gestart kan worden.

Loop gezellig mee en beleef het kerstverhaal, als een mooi begin van de kersttijd!



Woensdag 11 en 25 januari 2023

Wie is God? Hoe stellen wij ons Hem voor?

In de loop van de geschiedenis is er op heel verschillende manieren naar God gekeken. Er was de vraag naar de eenheid van God. Manifesteerden verschillende natuurkrachten niet ieder zijn eigen god? En als er al één God was, waar is die God dan verantwoordelijk voor? Er waren er die de bemoeienis van God met de schepping lieten ophouden. Geloven we in een God die ons persoonlijk kent? En hoe verhoudt die God zich dan tot het kwaad? Kan Hij zich daar tegen keren of ontnemt Hij mensen hun eigen verantwoordelijkheid niet?

In de gemeente leven, juist over God, hele verschillende gedachten. Tegelijk praten we er zelden over. Daarom lijkt het goed om dit gesprek eens te agenderen. Welke rol speelt God in ons geloof? Hoe kennen we Hem en hoe zit het met de relatie tussen God en Jezus?

Stof genoeg om twee avonden over te praten. Eén van beide avonden bijwonen kan natuurlijk ook.

Datum : woensdag 11 en 25 januari 2023
je kunt op één van beide of op beide avonden komen.
Tijd : 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur)
Locatie : Oude Pastorie
Opgeven : niet nodig



Woensdag 15 februari 2023

Vanavond is onze gastspreker Marian van Verschuer, zij is Geneesheer-directeur/psychiater crisisdienst bij Parnassia Rijnmond.

Stress, veel mensen krijgen er in hun leven mee te maken.

Uiteenlopende oorzaken kunnen stress teweeg brengen.
Zoals situaties en gebeurtenissen waarop we geen invloed hebben.
Maar ook de ‘gewone’ dingen van alle dag kunnen stress veroorzaken.

Veerkracht is het vermogen om op een goede manier om te gaan met stress.
Hoe zorg je ervoor dat je grip op je leven houdt?

Vanavond zoeken we een weg in dit labyrint van vragen en uitdagingen.

Het belooft een boeiende avond te worden.
Van harte welkom in de Oude Kerk!

Datum : woensdag 15 februari 2023
Tijd : 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur)
Locatie : Oude Kerk
Opgeven : niet nodig



Meditatief schilderen

Zaterdag 18 maart 2023

Na de geslaagde middag 'Meditatief schilderen' vorig jaar, gaan we opnieuw aan de slag, op zaterdag 18 maart. Ook deze keer weer onder de inspirerende leiding van Marja Weltevrede.

Door bezig te zijn met verf, kleur, penseel kun je op een andere manier verwoorden wat je raakt of verwondert.

Het thema van deze middag is net als het jaarthema van de PKN, 'Aan tafel'.

We starten, samen, met het lezen van een tekst over het thema. Laat daarna je fantasie maar gaan en vul het zelf in!

Om mee te doen heb je geen ervaring met schilderen nodig. Iedereen kan schilderen, dus ... iedereen kan meedoen!

Bijzonder was het de vorige keer om te zien hoe kleur en vorm op het witte doek verscheen. Doe mee en laat je verrassen.

Materiaal is aanwezig, wil je met eigen spullen werken: dat kan natuurlijk ook!

Tot ziens in de Oude Kerk!

Datum : zaterdag 18 maart 2023
Tijd : 14:00 uur tot ca. 17:00 uur
Locatie : Oude Kerk
Bijdrage : € 7,50 voor materiaal en
inwendige mens
Opgeven : uiterlijk 12 maart bij Gerard van Vliet
(geervliet@kabelfoon.nl of 06 27063349)



40-Dagentijd: Sobere maaltijd en wandelingen

22 febr. t/m 10 april 2023 (40-dagentijd)

In de 40-dagentijd, van Aswoensdag (22 feb. 2023) t/m Pasen (9 en 10 april 2023) worden diverse activiteiten gepland. Ook zijn er meer diensten en vespers.

Oecumenische wandelmomenten:

In de 40-dagentijd, worden iedere ochtend (behalve op zondag) wandelingen georganiseerd in Midden-Delfland, voorafgaand door een kort bezinningsmoment en eindigend met een kopje koffie.

'Sobere' maaltijd:

In de Stille Week wordt een 'sobere' maaltijd gehouden, waaraan iedereen kan meedoen. Aan het eind van de maaltijd wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Wil je meehelpen met koken, graag!

Datum : woensdag 5 april 2023

Tijd : om 18:00 uur, voorafgaand aan de vesper

Locatie : in de zijbeuk van de Oude Kerk

Opgeven : voor de maaltijd en/of koken, kan tot 31 maart, bij Annet Vermeer (geervliet@kabelfoon.nl, tel. 06 15 627 421) of bij Marja Dijkshoorn (dijkshoorn@uitmaasland.nl, tel. 010 5910607).

Voor meer informatie over deze activiteiten kun je te zijner tijd meer lezen in de Op Weg, in de Samen en op de website.



Woensdag 19 april 2023

Klimaat. Crisis en hoop.

Wat zijn de onderliggende denkbeelden en patronen waardoor het ons niet lukt om goed met het klimaatprobleem om te gaan? En wat is het christelijke antwoord daarop? Hoe kunnen we vanuit vrijheid en hoop met dit onderwerp in ons eigen leven aan de slag.

Jaël de Kool is verbonden aan A Rocha , een beweging van christenen die vanuit het geloof zorgen voor Gods schepping. In Nederland is A Rocha actief sinds 2003. Jaël verzorgt vanuit die organisatie lezingen, samen met nog enkele anderen.

Jaël zegt van zichzelf: “ Ik houd van de natuur en vind zorg voor de schepping een belangrijke taak voor mij als christen. De natuur leert ons veel over de liefde en trouw van God. Maar ook zie ik de gebrokenheid en mijn eigen beperkingen. Wat kan ik wel en niet waarmaken in combinatie met bijvoorbeeld een druk gezinsleven? Hoe kunnen we in een gebroken wereld op zoek gaan naar het goede voor de schepping en onze medemens? Vanuit een christelijk filosofisch perspectief wil ik mensen aan het denken zetten over hun eigen principes en mogelijkheden”.

Datum : woensdag 19 april 2023
Tijd : 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur)
Locatie : Oude Kerk
Opgeven : niet nodig



Protestantse Gemeente Maasland

**Meer informatie:
www.kerkentemaasland.nl**